

Zondag 16 juli 2023 * Domkerk te De Lier * 19.00 uur

Zangdienst:

“Zingen in de Zomer”



Voorganger: ds. Gerard van Velzen
Organist : Leo Bouma
Ouderling van dienst: Leo Hanemaaijer

- Orgelspel
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 65: 1 + 5 + 6

1 De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord.
 Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort.
 Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
 tot U komt al wat leeft,
 tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.

5 Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek
 en tot een rijke oogst bereiden, uw voetstap maakt het week.
 Gij druipt uw zegen in de voren, Gij roept het kiemend graan;
 zo wordt het brood voor ons geboren waar Gij zijt voorgegaan.

6 Gij kroont het jaar van uw genade. Waar Gij getreden zijt
 tooit de woestijn zich met een wade, de heuvels zijn verblijd.
 De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond.
 Dit is het land door U geschapen, uw lof schalt in het rond.

- Stil gebed
- Bemoediging en groet
- Aanvangslied: Opwekking 733

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker;
 mijn dag begint met een lied voor U.
 Heer, wat er ook gebeurt
 en wat mij mag overkomen,
 laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
 O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
 Met meer passie dan ooit;
 o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
 Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
 Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. (refrein)

3 En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein (2x): Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

slot: Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam. (refrein 2x en slot)

- Gebed
- Lied 834: 1 + 2 + 3

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht
geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht, van aangezicht tot aangezicht.

- *Schriftlezing: Hooglied 2: 11-12*

11 Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan.
12 De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd
aan, het koeren van de duif klinkt op het land.

- Lied 977: 2 + 3 + 5

2 De bomen staan in blad gezet,
de aarde dekt haar naaktheid met een lichte groene wade;
en tulp en narcis evenzo:
veel heerlijker dan Salomo
beksleedt ze Gods genade.

3 En vogels, waar men hoort of ziet,-
de leeuwerik zingt het hoogste lied, de zwaluw voedt haar jongen.
De bronnen ruisen overal,- loof Hem, in wie u eens voor al
het leven is ontsprongen.

5 God heeft zijn schepping goed gedaan,-
hoe zou ik zelf dan buiten staan? Hij heeft de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt, het lied dat overal weerklinkt,
de lofzang om het leven.

- *Schriftlezing: Openbaring 21: 22-27*

22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de
Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht
van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en
het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de
koningen op aarde brengen daar hun eerbewijzen. 25 De poorten
zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer
zijn. 26 De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen. 27
Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke
dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in
het boek van het leven staan, het boek van het lam.

- Evangelische Liedbundel 413: 1 + 2 + 4

1 Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

2 Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit. (refrein)

4 Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarden poorten
in het nieuw Jeruzalem. (refrein)

- *Overdenking*
- Meditatief orgelspel
- Als Geloofsbelijdenis: Lied 978: 1 + 2 + 3 + 4 (staande)

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren, het vaste land, d'onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2 Gij roept het jonge leven wakker, een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker, waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam een kostbaar brood in uwe naam.

3 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.

- Dankgebed en voorbeden
- Gedicht

Zomer.

De zon schijnt, de hemel bloeit.

Mensen kijken omhoog, gaan op hun tenen staan,
klimmen op elkaars schouders en plukken God.

'God is mooi,' zeggen ze, 'mooier dan ooit.'

Ze zetten hem in vazen op hun tafels en voor hun ramen,
en God bloeit en geurt een middag en een avond.

Dan leggen ze hem tussen de bladzijden van een schrift,
onder een ijzeren gewicht voor later, in de winter,

als er niemand is. (Toon Tellegen)

- Inzameling van de gaven
- Slotlied 747: 1 + 2 + 8

1 Eens komt de grote zomer
 waarin zich 't hart verblijdt.
 God zal op aarde komen
 met groene eeuwigheid.
 De hemel en de aarde
 wordt stralende en puur.
 God zal zich openbaren
 in heel zijn creatuur.

2 Geen woord kan het bereiken,
 het is aan niets gelijk,
 met niets te vergelijken
 dat schone koninkrijk.

- Zegen
- Lied 425

Vervuld van uw zegen
 gaan wij onze wegen
 van hier, uit dit huis
 waar uw stem wordt gehoord,
 in Christus verbonden,
 tezamen gezonden
 op weg in een wereld
 die wacht op uw woord.

Als God zich openbaren
 zal op de jongste dag
 dan zullen wij ervaren
 wat Hij met ons vermag.

8 Dan zal het loflied schallen
 rondom de gouden troon,
 dan heffen wij daar allen
 met grote vreugde aan:
 lof zij en eer en sterkte
 de Vader en de Zoon,
 de Geest om al zijn werken
 zij lof van nu voortaan.

Om daar in genade
 uw woorden als zaden
 te zaaien tot diep
 in het donkerste dal,
 door liefde gedreven,
 om wie met ons leven
 uw zegen te brengen
 die vrucht dragen zal.

- Uitleidend orgelspel

Toelichting collecte

Als Groene kerk kijkt de diaconie naar duurzame collectedoelen, dat doen we zowel in binnen als buitenland.

A Rocha is een wereldwijde beweging van christenen die zich inzetten voor het behoud van biodiversiteit en natuur

Onze diepste motivatie is de Schepper die al het leven met liefde gemaakt heeft.

We verwonderen, zorgen en beschermen.

Geef aan de collecte in de kerk. Of maak uw bijdrage over via de QR code of op NL78RABO 0336 2043 37 t.n.v. a Rocha Nederland

A Rocha Nederland



IBAN: NL 78RABO 0336 2043 37

Kerk



IBAN: NL38 RABO 0336 2006 92